



Leon Van Cauwenberge

3-3-1892

16-4-1980

echtgenoot van
Maria Maag

Gelovig sterven is afscheid nemen
van de tijd, niet van het leven.
Gelovig sterven is het ene mysterie
verlaten om het andere in te gaan.
't Is op het woord van Jezus
de hoop verwisselen voor de zekerheid
dat God Liefde is.

Papa hield zo van het leven. Vrienden herinneren zich de levenslustige jongeling die met volle teugen kon genieten.

Papa hield zo van de natuur. Hij wist ze met zijn schildersziel ter herscheppen in fijngepenseelde tafereelen.

Papa hield zo van de mensen : het personeel, de klanten en de familie.

Papa was zo liefdevol voor Mama. Zij waren samen intens en stil gelukkig.

Papa was zo vol zorg voor zijn kinderen. Hij heeft voor hen het beste van zijn krachten gegeven.

Grootpapa hield zielsveel van zijn kleinkinderen.

Hij luisterde geïnteresseerd naar hun belevenissen en schonk hen vertrouwen.

De kerselaar en de magnolia staan in bloei en de knoppen van de druivelaar barsten open. Bij die wisseling van het seizoen gaf jij de geest en wisselde de tijd voor de eeuwigheid.

Papa, we waren bijéén, Mama en de kinderen, geslagen door de droefheid van het scheiden, maar innig dankbaar om al het schone en goede dat je ons hebt gegeven.

Niets van jouw leven zal verloren gaan, je blijft aanwezig in ons leven, en wij geloven in het Wederzien.

God, op U betrouwde hij, wees hem, en ook ons, genadig.

Met deze gedachtenis aan hem
danken wij u
voor uw medeleven en uw gebed .

Mevrouw Leon Van Cauwenberge-Maag,
kinderen, kleinkinderen en familie.

Zottegem, 22-4-80.

