

De brave vrouw, de goede moeder,
Beklage niemand, want Zij is,
Vol deugden, naar den deugdenvergoeder
Verhuisd, uit 's werelds wildernis. G. G.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN MEVROUW

Madeleine VAN CAUWENBERGE

weduwe van wijlen Mijnheer

François PREMEREUR

Geboren te Goeferinge 9 mei 1887 en godvruchtig overleden te St.-Antelinks 31 maart 1967, gesterkt door de H. H. Sacramenten der zieken en de pauselijke zegen.

Wat te zeggen van deze brave vrouw, wier leven een voorbeeld was van liefde tot God, tot man en kinderen. Een leven zonder smet en vlek verdient een gelukkige ouderdom. Wat een zorg heeft zij gedragen en wat een werk heeft zij verricht voor haar gezin na haar echtgenoot zo vroeg verloren te hebben en met kleine kinderen alleen er te moeten voor zorgen.

Rusteloos was ze bezig, met ledige handen zat ze nooit tot in hoge ouderdom. Ons moeder was zeer goed voor ons.

Haar leven blijve voor haar kinderen en nabestaanden een boek vol wijsheid.

Genadige Heer, geef de ziel van uw trouwe dienaress het loon voor haar deugdzaam en welbesteed leven en dat het eeuwig licht hare ziel verblijde!

Beste kinderen ik dank U voor uw genegenheid en zorgen bij mijn oude dag, ik geef u mijn laatste zegen, gaat voort op uw ingeslagen weg steunend op God en 't geloof, en waar gij ook zijn moogt, weest moeder indachtig en dat vooral in uw H. missen en communieën. Geliefde kinderen en familie, ik laat u mijn voorbeelden na van geloof en werkzaamheid. Mochten zij voor U allen de veilige wegwijzers zijn in Uw verder bestaan.

Mijnheer en Mevrouw Robert PREMEREUR - DE VOGELAERE en kind,
Mijnheer en Mevrouw Robert CARRET - PREMEREUR en kind,
Mijnheer en Mevrouw Valter DAVID - PREMEREUR en kinderen,

De families VAN CAUWENBERGE, PREMEREUR, VAN WIJMEERSCH en
DE NOOSE.

BEDANKEN.