

„Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal blijven leven ook al is hij gestorven. En ieder die leeft in geloof aan Mij, zal niet sterven voor altijd.”

(Uit het evangelie van Sint-Jan)

VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## MARCEL VAN CAUWENBERGE

weduwnaar van Mevrouw

GABRIELLE PLEHIERS

geboren te Sint-Maria-Oudenhove  
op 27 februari 1910

en plotseling overleden in het rusthuis  
De Zilverlinde te Scheldewindeke  
op 26 juli 1996.

Hij ontving tijdig het sacrament  
van de ziekenzalving.

Hij was lid van het A.C.V.,  
de Kristelijke Mutualiteit  
en de Civiele Bescherming.

—  
Raphaël Van Cauwenberge - De Bruyn,  
De families Van Cauwenberge, Plehiers,  
Bogaert en Houbracken,  
danken U om uw oprecht meelevende en gebed.

Marcel was in zijn buurt goed gekend. Hij was een stille werker, altijd bezig, zonder veel lawaai, zonder zich op te dringen. Een eenvoudig, beminnelijk man.

Hij leefde vele jaren gelukkig in zijn gezin. Maar toen zijn vrouw Gabrielle plots stierf, en toen later ook zijn beide goede vrienden van hem werden weggenomen, toen begon Marcel langzaam weg te kwijnen. Dit verlies was te groot en te zwaar voor hem.

Gelukkig kon hij liefdevol worden opgenomen in De Zilverlinde, waar hij nog enkele jaren doorbracht, omringd door de beste zorgen. Daar is hij in alle stilte van ons heengegaan.

Hij was een goed christen, gans zijn leven lang. En daarom zijn we er zeker van dat hij door de Heer met veel goedheid zal ontvangen worden. In die zekerheid gaan we voor hem blijven bidden.

Drukkerij Houbracken