

Ik legde mij neder te ruste en ik sliep in ;
ik stond op, want de Heer ondersteunt mij.
(Uit de paasliturgie)



**Dit weze een aandenken en een uitnodiging
tot gebed voor de zielerust van**

MEVROUW

Margriet VAN CAUWENBERGE

echtgenote van de Heer

HUBERT MARROYEN,

geboren te Nederbrakel op 24 januari 1920.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen, overleed
zij godvruchtig in de St.-Franciscuskliniek
te Brakel op 28 september 1972.

Zij was een van die goede moeders die
God aan de wereld heeft geschonken.

Met haar opgeruimd karakter was zij er in
geslaagd haar groot gezin te doordringen met
een echt christelijke geest, met levensmoed
en optimisme.

Samen met haar echtgenoot bleef zij de
stevige band die al haar kinderen samenhiel
en dit tot op de laatste dagen van haar le-
ven. Rond haar ziekbed kwamen ze samen,
zoveel weken lang en telkens opnieuw : soms
bezorgd, soms met hoop en altijd met de-
zelfde grote liefde voor haar.

Zij zelf beoefende hier de hoogste levens-
kunst, het gebed der smart, tot haar hart
brak, in overgave aan Gods wil.

Dierbare echtgenoot, ik ben U dankbaar voor
het huwelijksgeluk dat ik met U mocht delen,
voor uw attenties en eeuwige bezorgdheid
die mijn lange ziekte hebben verlicht én voor
ons groot gezin waarvan de vreugde ons

altijd groter heeft geschenen dan de last en
de zorg.

Lieve kinderen, ik weet dat gij, met dezelf-
de trouw als gedurende mijn leven, een hech-
te band zult blijven vormen rond vader, en
dat gij mij in uw gebed blijvend gedenkt.
Mijn leven is schoon geweest tot mijn laat-
ste uur : dat dank ik aan vader en aan U.
Het is de liefste herinnering die ik van de
aarde naar de hemel meeneem. Ik ben U
dankbaar voor de geestelijke hulp en voor
de lichamelijke zorg die ik van U mocht ont-
vangen.

Beste broers en zusters, uw diepe vriend-
schap en uw bemoedigende woorden onder-
steunden mij bij het dragen van mijn smar-
telijke ziekte. De liefde, waarmee gij mij
steeds zo spontaan hebt omringd, was een
voorsmaak van de Liefde Gods, die ik nu
ondervind.

Omdat wij haar verliezen treuren wij ; om-
dat wij haar als moeder hadden danken wij
de Heer.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families VAN CAUWENBERGE, MARROYEN,
VAN ELSUWE en GABRIELS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel