

Zalig de doden, die in de Heer sterven.
(Apoc.)



Dit weze u een aandenken aan
mevrouw

Marguerite Van Cauwenberge

echtgenote van de heer
Henri Lefebvre

geboren te Zarlardinghe de 10 juni 1903 en
godvruchtig overleden in het stedelijk zie-
kenhuis te Geraardsbergen de 8 december
1985, versterkt door het H. Sacrament der
zieken.

De families

Van Cauwenberge, Lefebvre,
Van Trimpont en Van Lierde
danken voor uw bliken van mede-
leven in hun rouw en voor de
steun van uw gebed.

Drukkerij De Vos, Koster, Overboelare - 41.12.67
W. Collier - Goeferinge Tel. (054) 41 13 92

Een brave christelijke vrouw is van ons
heengegaan.

Vlijt, zorg, rechtschapenheid en toewijding
waren bij haar diep ingeworteld. Gans haar
bekommering ging naar haar man. Zij was
rechtvaardig voor God en onberispelijk in
de geboden en bevelen van de Heer.

O God, wij danken U, dat ge ons een zo
goede echtgenote en familielid gegeven
hebt; wij beminden haar zo vurig hier op
aarde. Daar Gij haar thans ten hemel
roept, aanbidden wij Uw goddelijke Wil,
al is het met tranen in de ogen.

God heeft haar de laatste jaren pijnlijke
beproevingen overgezonden; zij leed in
stilte en met gelatenheid... Door haar
kalmte in het aanzien van de dood, gaf zij
het voorbeeld van een groot geloof, sterke
moed en ware overgeving.

Beminde echtgenoot, mijn heengaan is voor
u een zware beproeving. Ge hadt me nog
zo nodig in de toestand waarin u zijt,
doch ik troost me bij de gedachte en over-
tuiging dat al onze geliefden u met diezelf-
de tederheid en goedheid zullen verzorgen
en bijstaan. Ik blijf over u waken al de
dagen van uw leven. Schenk nu een vurig
gebed voor mijn zielerust.

Geliefde familieleden en vrienden gedenkt
mij ook in uw gebeden.