

†

Dankbaar aandenken aan  
Mevrouw

**Marguerite VAN CAUWENBERGE**

**echtgenote van de Heer Jozef Spitaels,**

geboren te Sint-Martens-Lierde  
op 24 november 1909 en overleden  
te Everbeek op 1 mei 1991.  
Voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond van de Derde Leeftijd.

De families

Van Cauwenberge, Spitaels,  
Vermang, Rogge

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : zaterdag 6 juli 1991 om 19 uur.

Velen denken dat dit leven alles geeft,  
maar iedereen moet eenmaal vaststellen  
dat alles zo vlug is voorbijgegaan. Moge  
de dood voor haar een bevrijding zijn van  
ellende en pijn en haar overplaatsen in  
de aanschouwing van Gods glorie.

Daarom bidt de kerk voor haar over-  
ledenen : " Heer onze God, wij kennen U  
als een God van belofte en trouw, als  
Iemand die voltooit wat Hij begonnen is.  
Daarom bidden wij : Heer laat de over-  
leden vrouw Marguerite, over de dood  
heen thuis komen bij U. Schenk haar Uw  
genade en de vreugde die Gij van alle  
eeuwigheid aan uw kinderen hebt toe-  
gezegd."

Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkin-  
deren en achterkleinkind, beste familie  
en geburen, wil niet vergeten wat ik voor  
u geweest ben. Wil voor mij bidden en  
tot weerziens bij de Heer.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef,  
patroon van de goede dood b.v.o.

---

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel  
Drukk. Devleeschouwer, Brakel