



Heden is overgegaan naar het eeuwig leven,
gesterkt met het Sakrament van de zieken

Mevrouw

Maria VAN CAUWENBERGE

weduwe van de Heer

Richard TERNOOT,

geboren te Opbrakel op 21 september 1896
en er kristelijk overleden op 24 februari 1974.

Wij danken U, God en verrezen Heer, dat Gij U welwillend hebt neergebogen over onze schamele mensheid. In UW leven en lijden wordt ons leven gereinigd en geheiligd in deze vastentijd. In ons verdriet om moeders heengaan richten wij onze ogen op Kristus. Hij is ons voorgegaan doorheen lijden en dood naar de Verrijzenis en het Leven. Hij is onze zekerheid, dat moeder zal verrijzen en leeft in eeuwigheid.

Zonder God heeft ons bestaan geen toekomst. Wij danken U voor onze goede moeder, haar goedheid, haar zorg, haar liefde, haar voorbeeld : dat ook de stille en oude dag en lijden een weg kan zijn naar U, een weg ook naar elkaar toe.

Haar leven was door U en uw boodschap gedragen en trouw kristelijk beleefd. Moge haar liefde in ons voortleven en ons moedig en hoopvol doen verder leven om later eens samen verenigd te worden in de vreugde voor altijd.

De families VAN CAUWENBERGE, TERNOOT,
GODDIJN, JOURQUIN,

**danken U zeer opecht voor uw deelne-
eming in de rouw die hen treft.**

Uitg. S. Gijsselink, Opbrakel