

Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouwd ik...
Want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt. (Ps. 130)

†

In het licht en de vrede van Christus
leeft nu voor altijd

Zuster ISIDORA

(Mejuffer Maria VAN CAUWENBERGE)
van de Zusters van Sint-Franciscus
van Oprakel.

Zij werd geboren te Oprakel op 27 januari
1900,

wijdde zich aan de Heer toe door haar kloos-
tergeloften op 16 april 1929

en, gesterkt door Christus in het H. Sacrament
van de zieken, werd zij plotseling geroepen
tot de eeuwige vreugde van de Heer op
22 juni 1977.

Nu rust en vrede over u zijn gedaald en uw
roerloze handen biddend gevouwen liggen rond-
om een kruis, hebben wij, bedroefd om uw
plotse heengaan, God om uw leven gezegend
en enkele bloemen van dankbaarheid naast u
neergelegd.

Zuster Isidora, gij waart voor ons allen
een bijzondere figuur in onze gemeenschap;
gij waart de levenskrachtige, de steeds be-
drijvige en bezorgde hier in ons midden, maar
vooral op de boerderij en in de vruchtentuin;
gij leefde van en in de natuur met uw grote
bekommernis voor goed of slecht weder ter-
wille van de groei en de opbrengst van de
vruchten en de planten. Steeds zagen wij u
bezig, haastig gaande van hier tot daar, be-
zorgd en bekommerd, nog tot de laatste dag

en de laatste uren, om u te overtuigen of
alles wel in orde was... En nu is plotseling
alles stil geworden; wij zien u niet meer,
wij horen u niet... Doch ons geloof zegt ons,
en wij zijn er dankbaar om, dat gij nu wel-
verdiende en eeuwige rust zijt gaan vinden
bij de Heer.

Gij waart niet alleen een noeste werkster
die u met al uw krachten en vermogens hebt
ingezet voor het welzijn van uw medezusters,
van uw medemensen, in al de zustergemeen-
schappen waarin gij hebt geleefd, maar gij
waart evenzeer een nauwgezette en voorbeel-
dige kloosterzuster. Voor u bleven uw geloften
steeds waardevol: gehoorzaamheid, onthechting
in deze tijd van weelde, maagdelijkheid. Gij
hieldt van vroomheid en gebed, van verzorg-
de liturgische vieringen. Niettegenstaande uw
jaren waart gij blij om de vernieuwingen in
de liturgie, in het sacramenteel leven, in het
gebedsleven; het was voor u een innerlijke
vreugde alles beter te begrijpen en te kunnen
meeleven.

Als trouwe kloosterzuster, gedurende bijna
vijftig jaar, waart gij voor uw oversten en
uw medezusters, doch ook steeds voor uw
verwanten, een meevoelend getuige van lief
en leed, door allen bemind en vereerd om
uw eenvoud, uw echtheid en oprechtheid, uw
attenties voor allen.

Zuster Isidora, wij danken u en wij bidden
opdat gij, levend in het licht van de Heer,
een licht moogt blijven op onze verdere le-
venstocht.

Maria, Moeder van barmhartigheid, spreek
voor uw kind ten beste.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel