

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**MARIA FLORIDE VAN CAUWENBERGE**

Echtgenote van Mijnheer

**René VAN DAMME**

geboren te St Maria-Lierde, de 20 September 1890,  
en er schielijk overleden de 28 December 1951.

Gelukkig de mens die steeds zijn christelijke plichten stipt vervult, met moed en onderwerping het lijden verdraagt dat de Heer hem overzendt. Dan mag de dood hem onverwachts treffen, hij vindt hem nooit onvoorbereid.

Zij was een vrouw met een levendig geloof en een diepe godsvrucht. Met geduld en onderwerping heeft ze steeds de beproevingen gedragen.

Duurbare echtgenoot, lieve kinderen en kleinkinderen, bewaart mijn goede gedachtenis in uw geheugen. Mijn onverwachts heengaan heeft U zeker diep getroffen, doch het is de wil van hierboven. Blijf steeds getrouw aan uw christelijke plichten want daarin alleen zult ge geluk en vrede vinden.

Vergeet me niet in uw gebed.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d afl.)

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.

Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familiën VAN CAUWENBERGE,  
DE CLERCQ, VAN DAMME en MARGINET.