

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mejuffcr

## Marie-Louise Van Cauwenberge

dochter van wijlen

**Kamiel en Rosalie Van der Schueren**

geboren te Nederbrakel, de 10 Juni 1878.  
en godvruchtig overleden te Opbrakel,  
de 22 November 1953.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.  
Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Rijk in verdiensten voor de Hemel zijn deze die hun leven hebben doorgebracht in de vrees des Heren, in werken en zorgen en die sterven in vrede met God en met de mensen.

Eenvoudig en rechtgeaard leidde de duurzame overledene een werkzaam leven in levendig geloof en plichtbesef.

Die de Heer heeft gevreesd, moet de dood niet vrezen.

Zij was een vrouw van geloof; aan de kerk van Kristus bleef zij trouw, verkleefd en onderdanig en zolang en zo dikwijls ze kon ging ze troost en sterkte halen bij het altaar.

Haar ganse levensprogramma was dit: goed doen, werken en bidden. Bij allen die haar kenden was zij in achting; haar handelwijze was hoffelijk en haar woorden minzaam. Op dat schoon leven heeft God zelf de kroon gezet: Hij riep haar tot Zich om de eeuwige beloning.

Mijn duurzame broers, onverwacht maar niet onvoorbereid heb ik U verlaten. Mijn plotseling heengaan valt U zeker pijnlijk. Mijn beste broer Oscar, ik dank U: we leefden zo gelukkig tesamen nu heeft de Meester van het leven hier plots een einde aan gesteld: Gods Wil geschiede.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden, vaartwel, vergeet mij niet in uw gebeden en in uw H. Missen.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. afl.)

H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid! (300 d. afl.)

---

---

Zeer getroffen door Uw blikken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank:

De Familiën VAN CAUWENBERGE,  
VAN DER SCHUEREN en VAN  
TWEMBEKE.

---

Drukk. Jos. De Ruyver, Neerstr. 16, Nederbrakel.