

God, Gij neemt het leven niet af van ons,
Gij maakt het nieuw,
dat geloven wij op Uw woord.
(Pref. van de overledenen).

Door dit vroom aandenken,
vragen wij een gebed voor de zielerust van

DE HEER

Oscar VAN CAUWENBERGE

echtgenoot van Mevrouw **Anna MINCKE**
geboren te Michelbeke op 6 januari 1894 en
godvruchtig overleden op 7 maart 1988 in het
Sint-Franciscustehuis te Brakel - Oprakel,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder en vuurkruiser in de oorlog 14-18.
Vereremerkte met de burgerlijke en militaire
eretekens.

Lid van de kristelijke Bond van de gepen-
sioneerden te Oprakel.

Zoals wij hem immer gezien en gekend
hebben, zo is hij gestorven; met de stille
vrede op het gelaat en als trouwe dienaar
van de Heer.

Als de jongste zoon van een kroostrijke en
diep kristelijke familie, reeds vroegtijdig inge-
schakeld in hun landbouwbedrijf, heeft hij
vanaf zijn zeventiende jaar, zijn goede diensten
aangeboden, meestal te voet en per fiets
aan de post, tot zijn zestigste jaar, met onder-
breking door de oorlog van 1914-18, waar hij
Vorst en Vaderland, in alle gevaren, vier harde
jaren van strijd en ontbering, trouw gediend
heeft. Nooit genoeg kunnen wij die oudstrijders
eren en danken, die hun leven hebben ingezet
voor onze veiligheid, vrijheid en vrede!

Als een van de oudste inwoners van onze
parochie is hij lang sterk en krachtig geweest,

hij hield van de gezonde buiten en het lan-
delijk leven, waarin hij zijn genoegen vond,
thuis mee te helpen en zijn tuintje, in groei
en bloei te onderhouden. Op zijn ronde beviel
hij alle mensen door zijn eenvoud, door zijn
vriendschap en dienstvaardige hulpverlening.
Hij was een rechtschapen man, eerlijk in
handel en wandel. Ongeveinsd en zonder ver-
toon hij was vooral een overtuigd en gods-
dienstig gelovige. Geheel zijn leven door was
hij present in zijn zondagsmis en dit zolang
hij kon. Hij opende zijn dag en sloot hem af
met een vroom gebed. Zulke goede en vrome
mensen gaan... en worden zelden vervangen
in deze tijd. Hij geloofde in een God die de
mensen bemint zoals een vader zijn kinderen,
en ons opriep de weg te gaan van zijn Zoon.

Bemide echtgenote, Anna, gij zijt me
altijd lief en dierbaar geweest, hoe zal ik U
danken voor al de jaren, die ik gelukkig bij
U heb doorgebracht. Ik zeg U geen vaarwel
maar tot wederziens bij de Heer. Mijn familie,
waaraan ik zoveel te danken heb aan ge-
negenheid en vriendschap, nogmaals dank
voor alles en allen. Van harte dank ik de bond
van de gepensioneerden, waar ik zoveel geluk-
kige uren heb doorgebracht in gezelligheid
en vriendschap. Dank aan de bond van de
oudstrijders, die me een laatste eer bewijzen
bij mijn heengaan. God zij dank voor mijn
lang en gelukkig leven hier en in het hierna-
maals. De Heer zegene en beware, tot Weer-
ziens bij de Heer. Bidt voor mij.

**Namis : op zondag 27 maart 1988 om 10 uur
in de Sint-Martinuskerk te Oprakel.**

De families

**VAN CAUWENBERGE, VAN DER SCHUEREN,
MINCKE en VAN MALDERGEM,**

zijn zeer erkentelijk om Uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Uitg. BVBA Braeckman, Brakel - (055) 42 26 24