

„ O Kruis, in uw schaduw zal ik rusten ”.

†

GEDENK IN UW EGEDEDEN

DE VROME ZIEL

van de Heer

Oscar Van Cauwenberge

weduwnaar van Mevrouw

Sara VAN WIJMEERSCH

echtgenoot van Mevrouw

Maria NAGEL

Geboren te Oprakel, op 26 november 1902.
en er godvruchtig overleden, op 21 september 1963.
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Xaverianenbond der parochie.

De duurzame overledene wiens afsterven we hier allen te vroeg betreuen, was een gekend en geëerd man, goedhartig, werkzaam, gediensig en minzaam voor iedereen. Noch de strengheid van het weder, noch de gevaren van het mijnwerk, noch zijn aangetaste gezondheid konden hem weerhouden van zijn dagelijks werk, tot op de dag dat zijn levenskrachten begaven en hij zich noodgedwongen moest terugtrekken, beziel met een vurig verlangen en de vaste hoop dat het weer beter zou worden en hij spoedig zou genezen. Helaas, een onverbidelijke kwaal die hij moedig en verduuldig heeft gedragen, heeft te vroeg haar werk voltrokken. „Kaarke” is na een zeer bedrijvig leven van voorheen overgegaan naar het eeuwige oord van Vrede en Rust.

Het ganse leven van de duurzame overledene is geweest, één zorg en toewijding aan de dagelijkse arbeid voor het welzijn en het geluk van zijn geliefde echtgenote en kinderen. Op het werk, dat hij nauwgezet en plichtsvol volbracht, was hij een trouw, voorbeeldig werkmaker, geëerd en gewaardeerd door zijn patroons. Als kristen mens heeft hij het geloof bewaard, waarin hij als kind en jongeling opgroeiende en zolang zijn krachten het toelieten was hij een goed lid van de Xaverianenbond.

Bemide vrouw, ik dank u voor al die jaren van ons echtelijk leven, zo vol trouwe genegenheid en liefde. Ik dank u voor de toegewijde zorgen waarmede gij mijn dag en nacht hebt bijgestaan tijdens mijn ziekte, God zal het u lonen.

Geliefde kinderen, van wie ik zoveel hield en die het voorwerp waart van mijn arbeid en zorgen, uw dankbare genegenheid was mijn troost. Schaart u rond moeder en hebt haar lief al de dagen van uw leven. Blijft altijd uw kristelijke plichten volbrengen. God zegene en beware u.

Beste broer, zusters, schoonzusters, familie en vrienden, vaartwel. Blijven we elkaar gedenken aan de overkant van het graf door een goed gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid !



De Familiën

VAN CAUWENBERGE,

DE CUBBER,

VAN WIJMEERSCH,

NAGEL,

WALAHK.

danken oprecht voor uw blijken van deelneming.

Dr De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470