

Kostbaar in de ogen van God is de dood van zijn heiligen!

†

GEDENK IN UWE GEBEDEN
DE ZIEL VAN

PETRUS-HENRI VAN CAUWENBERGE

echtgenoot van

MARIE VAN DE KERKHOVE

Geboren te Nederbrakel, de 14 Juli 1867,
en aldaar godvruchtig overleden, de 1 Januari 1949,
gesterkt door al de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart en
van het Xaverianengenootschap.

Bij het afsterven van dezen voorbeeldigen echtgenoot en braven huisvader mag het getuigenis afgelegd worden dat hij alles volbracht heeft waarmee de Heer hem op aarde gelast had. Welaan dan gij goede en getrouwe dienaar treed binnen in de vreugd van uw Heer!

Hij was een van die goede christenen van den ouden stempel die voor Godsdienst en Kerk een schoon gezin hebben gesticht en opgevoed, want zijn kinderen zijn het levend getuigenis van zijn deugdzaam leven. Na talrijke jaren van hard en naarstig werk voor zijn gezin, moest hij noodgedwongen rusten, maar die welverdiende rust benutte hij dan nog wel om in zijn huisgezin een voorbeeld te zijn van gebed; hoeveel paternosters en andere gebeden zijn van zijn lippen niet gevallen voor het geestelijk en tijdelijk welvaren van al dezen die hem duurzaam waren.

Duurbare echtgenote en lieve kinderen, ik heb U steeds een voorbeeld willen zijn in alles! Onthoudt de lessen van Vader met altijd deugdzaam te leven. Ik dank U voor al wat gij voor mij gedaan hebt, vaart wel en leeft schoon! Bidt veel voor mij en ik zal op mijn beurt voor U bidden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

300 d. afl.

Zeer gevoelig aan de blijken van kristelijke deelneming, betoond bij het afsterven van Mijnheer **PETRUS-HENRI VAN CAUWENBERGE**, bieden wij U onzen oprechten dank,

*De Familie VAN CAUWENBERGE-
VAN DE KERKHOVE.*

Druk. De Ruyver-De Ruyver, Nederbrakel