

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !
(Off. Overl.)



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Remi VAN CAUWENBERGE

geboren te Nederbrakel op 15 januari 1899,
en godvruchtig overleden in de St-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 22 juni 1980,
voorzien van de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Plots is er een plaats leeggekomen in onze ver-
trouwde thuis. Nonkel Remi is er niet meer. Alsof
hij ons aller vader was bond hij ons samen. Zijn
heengaan treft ons allen daarom zo diep.

Hij was een stil man, die niet veel sprak maar des
te meer nadacht over alles wat hij hoorde en zag.
Er straalde van hem een stil geluk en een spontane
vreugde uit waardoor hij het hart van de medemens
veroverde. Hij bezat de kunst met het eenvoudige
en het alledaagse gelukkig te zijn.

Nu is hij teruggegaan naar de Heer die hij heel
zijn leven trouw gediend heeft. Bij de Gever van
alle goed spreekt hij nu zeker voor ons allen ten
beste.

Geliefde familie en bekenden, dank voor het geluk
dat U me bezorgde en voor de hulp en steun die
ik van U mocht ontvangen. Blijft eensgezind elkaar
helpen en steunen, leef steeds als echte kristenen,
dan ontmoeten we elkaar hier terug voor het
eeuwig samenzijn.

De families VAN CAUWENBERGE
MASSELANG

zijn erkentelijk voor uw bliken van mede-
leven in hun rouw en danken U.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel