



Door uw gebed, door uw geloof in de verrijzenis,
denk aan de zielerust van
de heer

René Van Cauwenberge

weduwnaar van mevrouw
Melanie De Grauw

geboren te Deftinge de 22 september 1891 en ging
stil naar de Heer terug te Geraardsbergen de 5
januari 1970. Hij werd gesterkt en voorbereid op
de eeuwigheid door de H. sacramenten der zieken.

Het heengaan van een mens treft altijd. Het is
een hele geschiedenis met drukke ogenblikken van
zorg, kommer en arbeid. Het is een aaneenschake-
ling van goeie wil, pijnlijke teleurstellingen en
harde pijnen in ziekte en heengaan naar de eeuwig-
heid.

Gelukkig de mens die de blik en het hart naar de
hemel en naar de evenmens blijft richten.

Het leven van de beminde echtgenoot en vader
verbonden geweest aan de harde arbeid, wijze en
trouwe toewijding aan vrouw en kinderen. En iede-
re dag opnieuw dezelfde zorg en inspanning. Nu
hij wat schone rust mocht genieten bij zijn dochter
werd hij beproefd door de kwaal die niemand
spaart en moest hij te vroeg zijn geliefde omgeving
verlaten. De Heer nam René op onder de recht-

vaardigen die recht hebben op een welverdiende
rust in vrede en eeuwig samenzijn met de Vader.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik dank u
om uw schone en volhardende genegenheid. De
Heer weze de tolk van mijn diepe erkentelijkheid
voor al wat u voor mij hebt gedaan. U vooral mijn
geliefde dochter, dank ik om de moeite en de edel-
moedigheid waarin ge mijn levensavond hebt ver-
zacht.

Beste broers, zusters, bloedverwanten, vrienden
en kennissen, op de wereld waart ge mijn genoe-
gen en mijn steun, weest het nu ook in eeuwigheid
door uw gebed.

H. Ursmarus, bid voor mij.

De families

VAN CAUWENBERGE, VAN WYMEERSCH
DE GRAUW en DE VILLE

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge