



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

**Richard - Arthur
VANCAUWENBERGE**

weduwnaar van mevrouw
Zoé - Marie VERBEKE

geboren te Everbeek op 27 december 1886 en
er overleden op 30 april 1971, gesterkt door de
genademiddelen van de H. Kerk.

Hij was een braaf, eenvoudig en rechtschapen
man ; die schone gaven verwierven hem binst
zijn leven het vertrouwen en de achting van
eenieder.

Daarvan overtuigd is de goede, oude vader
heengegaan. Bedroeft U niet zulk een vader te
hebben verloren, maar verheugt U er over zulk
een vader gehad te hebben. Zijn slepende ziekte
heeft hij verdragen met schone onderwerping
aan de Goddelijke wil ; hij wist dat, zo wij met
Jezus lijden, wij ook met Hem het geluk zullen
delen.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik
had gaarne nog wat bij U gebleven, doch de
Heer heeft het anders gezien : dat zijn Heilige
Wil geschiede. Ik dank U om uw genegenheid en
liefde welke ik zo gemeend heb mogen onder-
vinden ; bemint elkaar en blijft verenigd van
hart. Aan allen, familie en vrienden, vaartwel.
Vergeet mij niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige
rust.

De families VANCAUWENBERGE, VERBEKE,
PIETERS en PATTYN, zijn zusters, schoon-
broeders, schoonzusters, neven, nichten en
bloedverwanten,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer