

« Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven ».
(Joh. XI)



In het gebed en de H. Eucharistieviering van priesters en gelovigen wordt aanbevolen

DE HEER

Robert VANCAUWENBERGE

weduwnaar van **Mevrouw Hillona BADIE,**

geboren te Oprakel op 13 februari 1911 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Oudenaarde op donderdag 10 februari 1983, gesterkt door de HH. Sakramenten der z'eken en de Pauselijke Zegen.

Oud-strijder 1940-1945.

Bij het overlijden van onze dierbare zijn wij vervuld met gevoelens van droefheid maar ook van fierheid en dankbaarheid. Als toegewijde echtgenoot en vader heeft hij de harde zorgen gekend in de strijd om het dagelijks bestaan. Hij was de sterke band in zijn gezin, vooral na het vroegtijdig heengaan van zijn geliefde echtgenote, meer dan 20 jaar geleden. Gesteund door een diep kristelijk geloof heeft hij met nooit aflatende toewijding een dubbele taak voor zijn kinderen op zich genomen. Wie zal de uren tellen dat hij buiten- of binnenshuis bezig was om de zijnen gelukkig te maken.

Met zijn zin voor rechtvaardigheid en plichtsbewustzijn kende hij geen half werk.

Opgeruimd van karakter en steeds jong van hart kon hij meeleven met iedereen. Wat hem kenmerkte was zijn belangstelling voor eenvoudige alledaagse dingen: een verzorgde tafel, een proper huis, een weelderige groententuin... Hij was één van die eenvoudigen van hart, die Jezus zalig prijst in zijn evangelie.

Hij had genoeg aan het kleine geluk van iedere dag. Daarom straalde hij rustige tevredenheid uit in zijn naaste omgeving.

Met berusting mocht hij nu zijn leven in Gods handen terugleggen, omdat hij, zoals Kristus, weldoende was rondgegaan.

Afscheid nemen is zachtjes dichtplooien in dankbare herinnering en piëteitvol meedragen al wat waarde heeft, om niet te vergeten.

Thuis, in zijn familie en vriendenkring laat hij een grote leemte achter. Toch zullen wij zijn levensvoorbeeld van moed, goedheid, dienstbetoon, eerlijkheid en bescheidenheid niet vergeten. In onze droefheid weten wij dat zijn aardse leven een doorgang was naar het Vaderhuis. In kristelijke trouw brengen we hem vandaag naar zijn laatste rustplaats. Hij ging ons gelovig voor, om ieder van ons op te wachten in Gods paradijs, waar hij nu de eeuwige vreugde mag genieten bij de Heer.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden, ik dank U voor alle liefdevolle attenties mij betoond tijdens mijn leven en vooral gedurende deze laatste maanden.

Blijft mij gedenken in uw gebeden en tracht de getuigenis van mijn kristelijk geloof in uw leven voort te zetten.

Namis : zondag 27 februari 1983 om 10 uur.

De families :

**VANCAUWENBERGE, VANWIJMEERSCH,
BADIE, CAROBEL,**

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Uitg. S. Gijselincq, Brakel-Oprakel
Dr. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel