

Zolang het U gegeven is verzamel onverganke-
lijke rijkdom.

(Th. à Kempis XXIII, 3)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Roger Van Cauwenberge

geboren te Everbeek de 17 april 1905 en er-
schielijk overleden de 20 april 1958.

Lid van de Broederschap van het Goddelijk
Kind Jezus van Praag.

Wij wenen, Heer en zonder klagen !
Maar toch het valt ons zwaar te dragen
dit ons door U gegeven kruis :
een zoon ontrukkt aan zijn Moeder,
en wij beroofd van zulk een broeder,...
een groot verdriet is in ons huis.

Wij wenen, maar zonder klagen !
Wij mogen U geen reden vragen :
Gij zijt oneindig goed en wijs !
Uw wil geschiede ! Hoor de bede :
Geef uw dienaar, Heer, de Vrede,
en leid Hem in Uw Paradijs !

Hij leefde in eenvoud en in eenvoud ging hij
heen. Zwak was het lichaam geworden, taai de
wil gebleven. Lang en veel heeft hij geleden -
weinig gemord. Toen hij eindelijk de dood zag
naderen was deze geen schrikbeeld meer, maar
een verlossing !
E. P. Heerkens.

Duurbare moeder, klein hebt gij mij bezorgd ;
toen ik lijdend was, was uw bezorgheid opnieuw
groot. Maak U echter geen zorgen over mijn
heengaan : uw kind is naar een betere wereld,
waar het U voort bemint !

Duurbare broeder, zuster en bloedverwanten,
ik dank U voor uw genegenheid en zorgen !

Troost moeder ! Vaarwel en bidden we samen
voor malkaar in afwachting van het blijde weer-
zien !

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust ;
en dat het eeuwig Licht hem verschijne !
(Dodenofficie)



De families VAN CAUWENBERGE en
MATTHYS,

zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.

Uitg. Raph. Van der Geynst, Parike