

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de ziel

van
THEOPHIEL VAN CAUWENBERGE

weduwnaar van

MARIE-THERÈSE DE BOSSCHER

geboren te Nederbrakel den 4 September 1874
en er godvruchtig overleden den 1 October 1943,
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.



Niets wat sterfelijk is, is duurzaam; al het geluk
dezer wereld verdwijnt op het oogenblik dat wij
denken er van te genieten. (H. Hieronymus)

Wij hebben hem bemind, verlaten wij hem niet,
tot wij hem door onze tranen en gebeden gebracht
hebben in het huis des Heeren. (H. Ambrosius)

Heer, geef acht op mijne woorden; hoor mijn ge-
roep; luister naar de stem mijner smeeking, gij mijn
Koning en mijn God, want tot u zal ik mijne bede
richten, Heer, welhaast zult gij mijn gebed verhooren;
eerlang zal ik voor u verschijnen. (Ps. V 1 2, 3 en 4)

Steunende op den overvloed uwer barmhartigheid,
zal ik uw huis binnen treden; en vervuld met uwe
vrees, zal ik U aanbidden. (Ps V, 8)

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, Zusters, en
Bloedverwanten, ik dank U voor uwe genegenheid
en goede zorgen; één dienst vraag ik U nog, dat
gij mij zoudt indachtig zijn in uwe gebeden en bij
het bijwonen van het Heilig Misoffer.

Bid de vier akten. (12 j. afl)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d afl).

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt

Mijnheer en Mevrouw Hector VAN DEN BERGHE-VAN CAU-
WENBERGE en kinderen;

Mijnheer Léon VAN CAUWENBERGE;

Mijnheer en Mevrouw Albert POLLEZ-VAN CAUWENBERGE en
kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Emiel VAN CAUWENBERGE-POLLEZ en
kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Arthur VAN CAUWENBERGE-BETTE-
SONE en dochter;

Mijnheer en Mevrouw Albert VAN CAUWENBERGE-LIMPENS
en dochter;

De Familiën VAN CAUWENBERGE, DE RIDDER,
DE BOSSCHER, VAN DER STICHELEN;

Bedanken U voor de blijken van deelneming.