

En dit is het ware leven, dat zij U kennen
de enige ware God en Hem die Gij gezon-
den hebt : Jezus Christus. Joh. 17, 3.



DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER

Victor VANCAUWENBERGE

weduwnaar van Mevrouw

Clarisse VAN DE WALLE,

geboren te Oprakel op 23 januari 1890
en godvruchtig overleden in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Oprakel
op 27 september 1977,
voozien van de HH. Sakramenten.
Oudstrijder 1914-1918 — Vuurkruiser.

—
Zo worden mensen oud :

zoals de blaren aan de bomen kleuren
zoals de jaren alle gewassen rijpen
zoals schemerend de zon verdwijnt...
zoals vruchten vol van seizoenen,
zo worden mensen stil en oud...

Toch doet het afsterven van een van onze
dierbaren altijd pijn. Bij het afscheid weten
we eerst hoe sterk familiebanden zijn. Dan
voelen we dat we voorgoed onze thuis ver-
loren hebben als moeder en vader in de fa-
milie verdwijnt. Vredig en hoopvol is vader
in de Heer ontslapen, na een rustige en ge-
lukkige oude dag doorgebracht te hebben in

zijn huisje met een tuintje. Het was de be-
kroning van een verdienstelijk leven.

Gesproten en opgegroeid in een kristen ge-
zin heeft hij in de bloei van zijn leven,
vier jaar in alle gevaar en vuur gestreden
aan de IJzer. Telkens heeft hij fier de vlag
gedragen bij alle plechtigheden van de oud-
strijders. In moeilijker tijden dan nu, wist
hij met moeder een kroostrijk gezin op te
brengen. Hij bleef een goede vriend voor
zijn strijdmakkers en geburen. Wij danken nu
ook God voor a' het schone en het goede
dat hij ons zoveel jaren heeft geschonken.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen, ik
ben U innig dankbaar voor de liefdevolle toe-
wijding waarmede U mij bejegende en ver-
zorgde. God zegene en beware U allen, tot
wij eens bij de Heer verenigd worden.

Dierbare familie, vrienden oudstrijders, vrien-
den en geburen, onze banden van genegen-
heid blijven. Gedenkt mij in een goed gebed,
gij vooral Zuster Ermoelinde.

Namis : zondag 16 oktober te 10 uur.

De families VANCAUWENBERGE, DE CUBBER,
VAN DE WALLE, SADONES,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijselincq, Oprakel