

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

VICTOR VANCAUWENBERGE

weduwnaar van Mevrouw

Marie Faignaert

Oud-Strijder 1914-18

geboren te Everbeek, de 15 mei 1882, en er overleden de 3 oktober 1959, versterkt door de HH. Sacramenten.

Vergadert U schatten in de Hemel, waar noch roest, noch mot ze verderven, waar geen dieven ze uitgraven noch stelen! H. Math. VI, 20

De duurzame Overledene was een man van het oude geslacht. Onder de ruwe schors klopte een gevoelig hart. Noest en vlijtig, zeer rechtschapen, onbekommerd bij rusttijd, waren al zijn vroegere werkgevers zeer tevreden over zijn diensten. Wij hopen dat de Opperheer ook tevreden zal wezen over zijn dienaar!

Geboren in een Maria parochie, gedurende de Meimaand, en er tot zijn Meester teruggekeerd in het begin van de Rozenkransmaand zullen wij allen, die Hem gekend en bemind hebben onze Hemelmoeder bidden voor zijn eeuwig geluk! Zijn afsterven is kalm, gelaten en stichtend geweest.

Vaartwel. Lieve Kinderen, Kleinkind, duurzame Broeder en Zusters, beminde Bloedverwanten en Vrienden. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Spoedig zien wij malkander weder. Dat de Heer U allen zegene en beware in afwachting van dat blijde wederzien bij al onze Geliefden!

Barmhartige Jezus, geef Hem de eeuwige rust!
En dat het eeuwig Licht Hem verschijne!

De familiën VANCAUWENBERGE en
FAIGNAERT

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.