

Heer, neem haar op in uw Rijk van Vrede,
zij die geloofd heeft dat Gij de Verrijzenis
zijt en het Leven !



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Berthe VAN CAUWENBERGHE

weduwe van de Heer Albert VAN de VELDE

geboren te Schelderode, de 5 juni 1904
en godvruchtig overleden te Gent,
de 7 mei 1979.

In de droefheid om het afsterven van
iemand die ons dierbaar is, kan het voor de
gelovige toch een grote troost zijn te weten,
dat elke levensloop uitmondt bij God, onze
Vader. Het afscheid bij de dood is slechts
tijdelijk; door zijn Zoon Jezus heeft God
ons beloofd dat er voor allen, die in Hem
geloven en in zijn liefde blijven, eeuwige
toekomst en blijvend leven bestaat.

God, Heer van alle leven, nu Gij deze
mens tot U geroepen hebt, vragen wij U,
haar te belonen voor haar toegewijd en ver-
dienstelijk leven. Zegen allen die haar met
trouwe genegenheid en zorgende liefde om-
ringd hebben.

Laat ons allen, voor wie zij in het leven
zoveel betekend heeft, haar gedenken in
een vroom gebed: „Heer, neem haar, die
deze wereld verlaten heeft, op in uw heilige
stad, waar Gij alles in allen zult zijn. Amen”.



De Heer en Mevrouw

Fernand VAN de VELDE-DE FAUW
en dochter,

De Heer en Mevrouw

Marc DE POURCQ-VAN de VELDE en zoon,

De families VAN CAUWENBERGHE,

VAN de VELDE, GOEMINNE
en DE WITTE,

danken U voor de blijken van
deelneming in gebed en rouw.

Begrafenissen J. Wanzeele - Oosterzele