

Gegroet, o Kruis, onze enige Hoop !

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Ermina - Elodie
VAN CAUWENBERGHE

echtgenote van Mijnheer
Karel-Louis DE KEYZER,
geboren te Elst op 20 november 1890 en er
overleden op 11 juli 1962,
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerck.

-†-

Christene measen mogen bedroefd zijn als dierbaren hen door de dood ontnomen worden ; maar het Geloof zal voorzeker die bedroefden troosten door de overtuiging dat zij, die het leven en ons verlaten, tot een beter leven zijn overgegaan. Rijk aan verdiensten immers zijn degenen die hun leven hebben doorgebracht in de vrees des Heren en sterven in volkomen onderwerping aan Gods H. Wil.

Met christelijke edelmoedigheid nam de dierbare overledene steeds aan, al wat de Heer haar overzond, steeds tevreden en geduldig in de smarten en beproevingen welke de levensavond brengen kan. Schenk daarom, o barmhartige Jezus, aan uw trouwe dienaars een genadig oordeel en het eeuwig loon der gelukzaligen in de Hemel.

Dierbare echtgenoot en familie, hebt dank om de liefdevolle genegenheid en geduldige zorgen : dat God er U rijkelijk om lone, maar blijft mijn ziel indachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

R. I. P.



De families VAN CAUWENBERGHE,
DE KEYZER,
VAN WAMBEKE,
DE PAUW,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van christelijke deelneming en danken
U.

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst