



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEJUFFER

Eugenie VAN CAUWENBERGHE

geboren te Michelbeke op 26 augustus 1882 en
zacht in de Heer ontslapen in het Rusthuis
te Velzeke op 15 september 1968, gesterkt door
de H. Sakramenten der zieken en de pause-
lijke zegen.

Zij was eenvoudige werkzame gelovige vrouw.
Haar ganse leven lang is zij in nederig dienst-
betoon en ongeveinsde goedheid voor haar jon-
gere gezinsleden, voor haar onmiddellijke om-
geving geweest wat het haar gegeven was te
zijn. Daarom mocht zij om haar getrouwheid
veel dankbare genegenheid ondervinden en de
waardering van haar goedwilligheid. Dat is
een grote menselijke voldoening die een mens,
vaak zijn evenmens ontzegt. Gelukkig dat de
Heer alle oordeel zichzelf voorbehoudt en er
naar handelt. Zo heeft zij ook geloofd en dat
was voor haar een bijkomende bron van offer-
vaardigheid.

Bidden wij voor haar, het is onze laatste
blijk van goedheid en medemenselijkheid.

Beminde zuster, met wie ik zovele jaren le-
ven en zorgen heb gedeeld, ik dank u voor
uwe genegenheid waarmede gij mij hebt bij-
gestaan. Beminde familieleden en bekenden die
mij hebt bijgestaan en verzorgd, toont mij ver-
der uwe afhankelijkheid door een oprecht ge-
bed.

Maria, troosteres der bedrukten, bid voor mij.

De families VAN CAUWENBERGHE,

BEDANKEN.

Uitg. M. Thomas, Michelbeke