

De felste valt aleer hij 't weet ;
De mate die hem 't leven meet
Weet niemand van te voren,
Zo, zijt bereid en leert hiervan :
't Geen mij behoort vandage, kan
U morgen ook behoren.

G. G.



Gedenk in uw gebeden de ziel

van Mijnheer

Florent-Maurice VAN CAUWENBERGHE

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Madeleine DE TEMMERMAN

geboren te Maarke-Kerkem, de 8 Mei 1907 en
schielijk overleden te Elst, de 12 Januari 1955,
gezalfd met het H. Oliesel.

Hoe gelukkig en verstandig is hij, die zodanig poogt
te zijn in het leven, als hij wenst bevonden te worden
bij den dood. (Nav. I, 33.)

Florent was 'n rechtschapen man, een goede echtge-
noot en een bezorgde vader, die zijn genoeg vond in
zijn werk en in zijn huiskring. Niets was hem te veel om
het welzijn van vrouw en kinderen hoger op te voeren,
daarom werd hij innig geëerd en bemind. Zijn haastig
heengaan slaat 'n diepe wonde, die door niemand
anders kan worden geheeld, dan door God.

Teergeliefde echtgenote, ik begrijp uw diepe smart.
Hoe meer men elkander bemint, hoe zwaarder het valt
te moeten scheiden ; edoch, schep moed, de Heer zal
u troosten als gij tot Hem uw toevlucht neemt.

Beminde kinderen, al te vroeg heeft vader u moeten
verlaten, weest altoos braaf en gehoorzaam aan moe-
der, troost haar door veel voor vader te bidden en gij,
mijn dierbre bloedverwanten vaartwel en weest mijn
ziel indachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)

R.

I.

P.

Mevrouw Florent VAN CAUWENBERGHE geboren Maria
DE TEMMERMAN ;
Mijnheer Frans VAN CAUWENBERGHE ;
Mijnheer Marc VAN CAUWENBERGHE ;
De familiën VAN CAUWENBERGHE, DE TEMMERMAN,
ROMAN en VAN CAUWENBERGHE,

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN

CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.