

†

GELOVIG GEDENKEN WIJ IN GEBED  
DE HEER

**Georges, Romain, Robert  
VANCAUWENBERGHE**

echtgenoot van Mevrouw

**Georgette VANDENBOSSCHE,**

geboren te Everbeek op 25 januari 1914  
en godvruchtig overleden te  
Brakel-Everbeek op 8 juli 1983,  
voorzien van de HH. Sakramenten.

« Zalig de mens die de proef van het leven doorstaat : hij zal de kroon van het eeuwig leven ontvangen ».

Vader was een eenvoudig man. Gewapend met een flinke dosis levensmoed en optimisme, is hij er steeds in geslaagd het hoofd te bieden aan de vele zorgen en lasten, die hij heeft gekend. Hij leefde in volle overgave aan de Heer. Hij badt dikwijls « Het is Gods wil ». Op hem heeft hij altijd vertrouwd.

Mijn dierbare echtgenote, onze scheiding is vrij plotseling geweest. Het is de wil van de Heer dat ik het eerst ga. Boven het leven en de dood blijve het gebed ons troosten, sterken en verenigen.

Daarom bidden wij nu : dat hij voort mag leven in zijn kinderen en kleinkinderen, in

hun hart en in hun levensdurf, in hun gedachten en hun geweten. Help ons de leegte te overbruggen door nog inniger met elkaar verbonden te leven in het geloof, waaraan hij zelf heeft vastgehouden, dat de dood niet het einde is, maar dat onze God een God van leven en liefde is. Amen.

De families VANCAUWENBERGHE,  
MATTHIJS, VANDENBOSSCHE,  
VAN WELDEN,

danken U oprecht voor uw blijken van  
deelneming in hun rouw.

Begr. Piteraerens-De Cubber, Brakel  
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek  
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zn, Brakel