

Wie zijn taak als mens vervulde
in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap
en zijn liefde geven.



DE HEER

Gilbert Van Cauwenberghe

Weduwnaar van Mevrouw Irma Bousard.

Geboren te St.-Goriks Oudenhove
op 31 maart 1909 en thuis plotseling overleden
te Zwalm op 16 februari 1990.
Gesterkt door de H. Sakramenten in extremis.

Oudstrijder 1940-1945,

Laurent VAN CAUWENBERGHE-HOEBEKE Georgette,
zijn kinderen;

Johan VAN CAUWENBERGHE en verloofde Chantal,
Lieve VAN CAUWENBERGHE,
zijn kleinkinderen;

De families VAN CAUWENBERGHE, MARTENS,
BOUSARD, SERBRUYNS
danken U voor de blijken van medeleven.

God onze Vader,
wij vertrouwen Gilbert toe
aan uw liefde en barmhartigheid.
Wij danken U voor al het goede dat
wij van hem mochten ondervinden.
In deze man hebben wij iets
van uw liefde gezien.
En mocht hij ooit gefaald hebben,
reken het hem niet aan.
Onopvallend en goedhartig zorgde hij
voor vrouw en gezin, huis en tuin,
met zin voor regelmaat, orde en plicht.
Hij droeg gedwee het vroege heengaan
van zijn dierbare vrouw.
Toon U dan voor deze mens
een God van Leven en Genade
Neem hem bij de hand
en leid hem binnen in uw Vaderhuis.

Namis: zaterdag 24 maart om 8.30 uur

Druk Morre - Rouwcenter pvba Funeralia

Juli 24/190 Zwalm d. 16.30

*W.
E.
W.*