

In het kruis is heil!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Gustaaf Van Cauwenberghe

Weduwnaar van Mevrouw

Camilla Dusong

Geboren te Nederbrakel de 5 september 1875,
en overleden te Opbrakel, de 9 mei 1956.

Gezalfd met de H. Olie.

Lid van het Xaverianengenootschap en van
de Confrerie van het H. Hart.

Waakt want ge weet noch dag noch uur.
Roem niet op de dag van morgen want ge
weet niet wat die dag U brengen zal; zalig
is de mens die altijd het uur van zijn dood
voor ogen heeft en zich alle dagen voorbereid
om schoon te sterven.

Sterven is het lot van alle mensen hier op
aarde maar niemand kent dag noch uur
waarop de dood komt aankloppen. Daarom
noemen we verstandig en wijs de mens die
zo leeft, zoals hij wenst gevonden te worden
in het uur van zijn dood. Wat we dus moeten
vrezen is niet zozeer plotseling te sterven
maar wel onvoorbereid te sterven.

„Treed niet in gericht met uw dienaar, Heer,
want geen mens zal bij U rechtvaardig be-
vonden worden, tenzij hem door U vergiffe-
nis van al zijn zonden geschonken wordt.
(Off. Def.)

Mijn duurzame familieleden, vrienden en
kennissen, ik heb altijd getracht volgens
Gods wetten te leven. Onverwachts ben ik
gestorven. Ik dank U voor het goede dat
ik van U mocht ontvangen. Gedenkt mij in
uw gebeden.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met U in vrede
ruste. Amen. (300 d. afl.)

†

Uw welgemeende en christene deelneming
was voor ons een zalvende blijk van ge-
negenheid en troost:

*De Familiën VAN CAUWENBER-
GHE en EECKHOUT danken U hier-
voor.*

Druk. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 470