



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

Hilda, Celeste  
VAN CAUWENBERGHE

weduwe van de Heer Victor **BOUVERY**,

geboren te Everbeek op 23 september 1892  
en godvruchtig overleden te Brakel  
op 30 november 1987,  
voorzien van de HH. Sakramenten.

---

Het leven van een mens is een geschenk van God. God geeft het ons als een uiting van Zijn scheppende liefde. Hij neemt het terug om het te laten delen in Zijn oneindige heerlijkheid. Daartussen ligt onze taak: hier op aarde te bouwen aan dat eeuwig geluk. Deze taak van de dierbare overledene is nu vervuld nu ze van ons is heengegaan: immers in goede en kwade dagen heeft de overledene gepoogd deze taak te vervullen.

Nu bidden we tot God om erbarmen voor zover zij faalde en om steun en sterkte nu moeder er niet meer is.

Mijn kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor de genegenheid die gij tijdens mijn le-

ven hebt betoond. Gij allen die het met mij goed hebt gemeend, ik dank U daarom en vraag U als laatste gunst een gebed en gedachtenis voor mijn zielerust.

Mijn Jezus barmhartigheid.

H. Jozef, patroon van de goede dood b.v.o.

De families

VAN CAUWENBERGHE, BOUVERY,  
PIETERS, BIENVENU,

danken U.

Namis: zondag 31 januari om 10.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel