



TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

HUBERT VAN CAUWENBERGHE

echtgenoot van Mevrouw

ALMA CRUYPELINCK

geboren te Michelbeke op 21 mei 1911
en zachtjes in de Heer ontslapen
te Ronse op 4 februari 1984,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Lid van Kerk en Wereld
Lid van de christelijke bond
der gepensioneerden.

Als ik dood ga
hoop ik dat je erbij bent
dat ik je aankijk
dat je mij aankijkt
dat ik je hand voel
dan zal ik rustig dood gaan
dan hoeft niemand verdrietig te zijn
dan ben ik gelukkig.

Remco Campert.

Mevrouw Hubert Van Cauwenberghe-Cruypelinck,
Ivo en Erna Vandenbussche-Van Cauwenberghe,
Paul en Linda De Venter-Van Cauwenberghe,
Noël en Rita Vergeynst-Van Cauwenberghe,
Luc en Marie-Cécile Van Cauwenberghe-
Dedonder,

Annelies en Katrien De Venter,
Stefanie Vergeynst,
Tim Van Cauwenberghe,

De families Van Cauwenberghe, De Prijck,
Cruypelinck en Van Der Snickt,

danken U voor uw gebed en medevoelen.