

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! Amen.



Bid voor de Zielernst

van

JOZEF VAN CAUWENBERGHE

Echtgenoot van

EMMA VAN CEUNEBROECK

geboren te Nederbrakel, den 2 Mei 1874, en
aldaar godvruchtig overleden den 1 Augustus 1945;
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van de Confrerie van het H. Sakrament,
Ijveraar van den Bond van het H. Hart en
Wijkmeester van het Xaverianengenootschap.

Hij was een christen van den goeden ouden stem-
pel ! In deze woorden ligt al het schoone, al het
verdienstelijke, al het stichtende van het leven van
dezen braven man.

Voor alles was hij een zorgvolle en teerbemide
vader ; Hij leefde te midden eener achtbare familie
die hem omringde met diepen eerbied en dankbare
liefde, want hij had zijn kinderen opgevoed in de
vrees des Heeren en den dienst der H. Kerk, Zijne
dood was de weergave van zijn leven : geluk zijn
leven immer zachtmoedig en vredelievend was, zoo
ook is zijne dood kalm en gerust geweest.

Dierbare Vrouw en bemide Kinderen, gij waart
voor mij engelen van toewijding en goedheid : hoe,
zou ik U hierboven kunnen vergeten ! ? Och neen
" Ik zeg U geen vaarwel, dra zien we eikander weer "
Kort zal onze scheiding zijn ; hebt moed en vertrouwt
op de Goddelijke Voorzienigheid. Bidt voor mij.

Maria, in droefheid onze Moeder, bid voor ons,

R. I. P.

Nederbrakel Druk Wwe O. Surdiacourt

Mevrouw Jozef VAN CAUWENBERGHE, geboren Emma VAN
CEUNEBROECK, kinderen en kleinkind :
De Familiën VAN CAUWENBERGHE, VAN CEUNEBROECK,
LEFEBVRE, DE VOS ;

BEDANKEN voor uw blijken van deelneming
in den smartvollen rouw die hen treft.