

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†

Bid voor de ziel van Mijnheer

LIBERT - JOZEF VAN CAUWENBERGHE

geboren te Ste Maria-Lierde, de 24 Maart 1881,

en godvruchtig overleden te Nederbrakel,

de 16 November 1951.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Het verleden laat ik over aan Gods barmhartigheid, het tegenwoordige aan Zijn goedheid, het toekomstige aan Zijn voorzienigheid. Gisteren lag ik met Christus op het kruis, vandaag word ik met Hem verheerlijkt; gisteren stierf ik met Hem, vandaag vind ik het leven met Hem; gisteren werd ik met Hem begraven, vandaag verrijs ik met Hem. H. Greg.

Hoe zoet is het te mogen zeggen: Heer uw wegen heb ik bewandeld, ik heb niets gemeen gehad met de vijanden der kerk en in 't geloof mijner ouders ben ik geboren en gestorven.

De dierbare overledene heeft voorbeeldig geleefd als christen, als man van geloof en deugden. Velen waren hem genegen om zijn minzame omgang, zijn eerecht en goed gemoed, zijn stille verdraagzaamheid.

Op het laatste van zijn leven heeft hij donkere dagen gekend en nachten vol smarten. Een gloeiend vuur heeft hem verteerd en uren van lijden heeft hij doorstaan. Mij omgaven stervensweeën en gevaren, hoe vreselijk, overvielen mij. Kwelling vond ik en onrust. In mijn angst keek ik rondom mij en vond geen hulp. Tot U, o mijn God, heb ik dan opgezien, uit de diepten riep ik tot U: « O Heer, geef gehoor aan mijn stem. » Want bij de Heer is barmhartigheid en in ruime mate is bij Hem verlossing.

Dierbare familieleden en gij vooral, lieve nicht, die mij met ongeëvenaarde toewijding liefderijk hebt verzorgd, en mijn donkere levensavond met goedheid hebt verlicht, dat God het U lone. Gedenkt mij allen in uw gebeden opdat Onze Heer Jezus-Christus mij genadig zou zijn en tot wederziens in de Hemel.

Genadige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

(7 j. en 7 q. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank:

De familiën VAN CAUWENBERGHE en VAN DE WALLE.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel.