

*En als mijn stem moet zwijgen in de stilte van de dood,  
zal mijn lied spreken en leven in je hart. (R. Tagore)*

†

Vrome nagedachtenis aan

Mevrouw

**Lucie VAN CAUWENBERGHE**

Echtgenote van de Heer

**Juul VAN OMMESLAEGHE**

*Geboren te Oudenaarde op 26 september 1923 en  
thuis onverwacht overleden op 15 mei 2001.*

De Heer Juul Van Ommeslaeghe en de familie  
danken u voor uw medeleven en steunbetuiging.

Namis op zondag 1 juli 2001 om 11 uur  
in de St.-Walburgakerk te Oudenaarde.

Heer,

samen met onze dierbare dode danken wij U voor dit mooie, gezegende leven; voor de rijke gaven van geest, hart en gemoed, die zij van U ontving en die zij zo genereus heeft opgebruikt voor al wie haar ooit was toevertrouwd; voor de krachtige aanpak waarmee zij de haar toebedeelde taken van opvoedster, echtgenote en huisvrouw volkomen heeft volbracht; voor de wijze nuchterheid waarmee zij het hoofdzakelijke van het bijkomstige wist te scheiden; voor de bescheidenheid in haar bestendige dienstbaarheid, en voor de onge-veinsde hartelijkheid en gulle vriendschap in haar omgang met de medemens; voor de spontane erkentelijkheid waarmee zij steeds elke minste attentie heeft beantwoord; voor haar nederig aanvaarden; voor de sereniteit waarmee zij uit dit leven is heengegaan om gelovig betrouwend bij U rust te vinden.

Wij danken U bijzonder omdat wij mogen ervaren dat ook de dood van ten einde geleefde mensen een reëel verlies betekent en ergens diep pijn doet.

Wij bidden U om barmhartigheid, Heer, voor wat zij ooit verkeerd mocht hebben gedaan.

En dat U haar Uw eeuwige vrede moge schenken, die ook wij eens, samen met haar en allen, die vóór zijn gegaan en na zullen komen, hopen te verwerven.



Bevr. D'HONDT. Oudenaarde. 055 / 31.11.33