

Die eenvoudig leeft en oprecht handelt, bewandelt met zekerheid de weg van de hemel.

(Spr. X 9)



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Pharaildis Van Cauwenberghe

echtgenote van Mijnheer

R E N E V E R S T I C H E L E N

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 11 januari 1888 en aldaar godvruchtig overleden, op 29 juli 1966, versterkt door de genademiddelen van de H.Kerk en de Pauselijke Zegen "in articulo mortis".

De dierbare overledene mag terugblikken op een schoon kristelijk leven; zij bracht haar dagen door al goeddoende, tot glorie van God, tot heil van de Kerk en tot welzijn van al haar dierbaren. Iedereen die haar kende, zal van haar getuigen dat zij een voorbeeld is geweest.

Zij had ook een grote godsvrucht tot O.L.V.; geen enkele dag in haar leven liet zij voorbijgaan zonder haar toevlucht te hebben genomen tot haar hemelse Moeder die haar welkom zal heten in de hemel.

Dierbare Echtgenoot, Kinderen en Bloedverwanten, hebt dank voor uw tedere zorgen en genegenheid, blijft uw leven lang trouw aan al uw kristelijke plichten, weest mij elke avond indachtig in een gebed en elke Zondag in de Mis, en allen tot weerziens bij God in de hemel.

H.Barbara, patrones der goede dood, bid voor ons!



De families VERSTICHELEN, VAN CAUWENBERGHE, FRANÇOIS en GGESSENS,

DANKEN U

voor Uw deelneming in rouw en gebeden.

Uitg. B. Vanderzwalmen