

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN  
JONGEHEER

**Philip VAN CAUWENBERGHE**

zoon van Emiel VAN CAUWENBERGHE(+) en  
Christiane GOSSEYE,

geboren te Opbrakel op 2 februari 1961 en  
overleden in de kliniek Dr. Goffaerts te  
Zottegem op 3 juni 1981.

\*

Voor deze jonge mens die ons zo dierbaar was en al te plotseling van ons is heengegaan, kunnen wij als kristen mensen het troostend woord gedenken van het boek der wijsheid: « te vroeg voleindigd, heeft hij veel jaren bereikt; zijn ziel was de Heer welgevallig en daarom nam Hij haar ijlings weg uit de wereld en de mensen die het zagen verstonden het niet; zij kwamen niet op de gedachte dat door de Heer over zijn geliefden genade en erbarming komen en zegenrijke vergelding over zijn heiligen ».

Laten wij dan ook bidden met de kerk: « Heer onze God, wil barmhartig zijn voor onze dierbare overledene; hij heeft eerlijk getracht uw wil te volbrengen in goede en kwade dagen. Schenk hem vergeving voor zover hij faalde en vul aan wat aan zijn leven kan ontbreken.

Wij vragen het U door Kristus onze Heer.  
Mijn Jezus barmhartigheid.

Namis : zondag 28 juni 1981 om 8 u.30.

De families

VAN CAUWENBERGHE, GOSSEYE,

danken U oprecht voor de blijken  
van kristelijke deelneming.

Dr. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel