



Vroom gedenken we in ons gebed

MEJUFFER

Zulma VAN CAUWENBERGHE

Ze werd te Mater geboren, de 16 maart 1879 en overleed in een plotse dood te Welden, de 17 januari 1968.

« Ik hoorde een stem uit de hemel die sprak :
Gelukkig zij, die in de Heer zijn ontslapen ».

Wie immers met de Heer verenigd leeft, die moet niet bang zijn, zelfs niet van een plotse dood, want sterven wordt dan enkel een overgang naar daar, waar onze gedachten toch altijd vertoefden. Er is geen vrees, er is enkel een diep verlangen naar eeuwig leven, naar eeuwig geluk.

Zo heeft Zulma altijd geleefd. Ze was vervuld van een diep rechtvaardigheidsgevoel, van een groot geloof in God, van een sterk verlangen naar de hemel. En daardoor was ze voorbereid, en kon ze onbezorgd voor haar Rechter verschijnen. Haar ganse leven was een voorbereiding naar het uiteindelijk teruggaan naar God.

Mijn dierbare nicht Gabrielle, bij wie ik de laatste jaren van mijn leven mocht doorbrengen, ik moet U oprecht danken voor alles wat ge voor mij hebt gedaan. Aan een oud mens is er veel zorg en last, en ge hebt dit alles zo vriendelijk en zo vol ijver op U genomen. Moge de Heer U dit rijkelijk vergelden. En gij, mijn verdere familieleden,

denkt aan mij in gebed, opdat we eenmaal samen het eeuwig geluk kunnen genieten.

Dat zij ruste in vrede !

De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Mijnheer en Mevrouw Leopold VAN CAUWENBERGHE - ROMAN ;
Mijnheer en Mevr. Daniël VAN CAUWENBERGHE - DONKERWOLCKE,
kinderen en kleinkinderen :

De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Mijnheer en Mevrouw Cyriel VYLS - VAN CAUWENBERGHE ;
haar neven en nichten,
De families VAN CAUWENBERGHE en BROWAEYS.

Diepgevoelig aan uw blijken van christelijke deelneming,
betuigen wij U onzen innigen dank.

Drukk. Van Herzele - Ouden.-Eine