

Uw dienaar laat Gij, Heer,  
nu naar uw woord in vrede gaan:  
mijn ogen hebben uw Heil aanschouwd,  
dat Gij voor alle volken hebt bereid.  
(gebed van Simeon, Luc. 2, 29)

VROOM AANDENKEN AAN

**Maria Anna Bertha  
VAN CEULEBROECK**

weduwe van OSCAR DE PANDELAERE

geboren te Schelderode op 6 december 1898  
en vredig in de Heer ontslapen te Roborst op  
30 juli 1982, gezalfd met de H. Olie der zieken  
en begeleid door het gelovig gebed der familie  
en kerkgemeenschap.

Lid van St. Barbaravennootschap

God, niets is heilig zonder U,  
buiten U bestaan geen vaste waarden,  
maar al wie op U hoopt  
staat sterk en veilig.

Omring ons met de rijkdom  
van uw barmhartigheid,  
geef zin en richting aan ons leven.

Dat wij het goede weten te gebruiken  
en ons hechten aan wat blijft.  
(gebed 17e zondag)

Met eerbied voor haar goede leven  
mogen wij U danken, Vader,  
om deze goede moeder en grootmoeder.

Zij heeft de zware strijd gekend  
voor het welzijn van gezin en hof,  
na het vroege heengaan van vader.

Ze was een sterke en gelovige vrouw,  
die met ijver en Godsvertrouwen  
de zware jaren heeft overbrugd.  
Lange tijd mocht zij rust genieten  
temidden van kinderen en kleinkinderen  
op wie zij met wijsheid kon toekijken:  
ze waren haar troost en fierheid.

Omringd door haar grote familie  
mocht zij, in het vertrouwde midden,  
vredig haar ogen sluiten:  
haar taak was afgewerkt.

Neem haar nu op in uw Vaderhuis,  
God van genade en eeuwige liefde.

Zegen allen die haar, in uw Naam,  
hebben welgedaan en geleid ons allen  
samen met vader en moeder,  
naar de eeuwige voltooiing.

Moeder van alle christenen, bid voor ons.

---

Norbert en Germaine  
DEPANDELAERE-VROYE, kinderen en kleinkind  
Marc en Nelly  
DEPANDELAERE-VAN SIMAËY en kinderen  
Lucien en Laura  
FLAMANG-DEPANDELAERE en kinderen

De families DEPANDELAERE-VAN  
CEULEBROECK  
danken U voor uw gebed en uw kristelijke  
deelname.

Namis: zaterdag 2 oktober te 19 uur.

---

druk. morre - begrafenisond. r. de pauw - zwalm