

"... die, moe gewrocht en moe geleden, een beter land is ingetreden." (G. Gezelle)



Moge voor eeuwig rusten bij God

DE HEER

Frans VAN CEUNEBROECK

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE MEULEMEESTER

geboren te Nederbrakel, op 29 september 1907, en godvruchtig overleden in het O.L.Vr. van Lourdes-Ziekenhuis te Waregem, op 20 juli 1974, gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Met moed en wilskracht werkte hij zich door het leven. De vroegtijdige dood van zijn vader dwong er hem toe zich vroeg in het landbouwbedrijf in te werken. Dit feit maakte van hem het type van een echte Vlaamse boer, zorgzaam en werkzaam, christelijk en principieusvast.

Hij leefde mee met de wisseling der seizoenen, hij kende de natuurelementen en hun inwerking op de groei en de wasdom van de vruchten, en werkte met kennis van zaken aan de verzorging en de teelt van het vee op de hoeve.

Uit een diep-christelijke familie gesproten, hield hij de morele en christelijke waarden hoog. Hij beleefde de schoonheid van de liturgie, hield met vaste trouw aan zijn hoogmis, en op elke zondagse viering volgde een vriendelijk en gezellig praten met vrienden en kennissen op het marktplein: zo werd telkens opnieuw de zondag voor hem een feest.

Samen met zijn echtgenote, die kranig aan zijn zijde stond, voedde hij zijn kinderen op in de familie-traditie van geloof, trouw en doortastende arbeid.

Toen de ziekte hem trof " lag hij, de vader des huisgezins, het hoofd van de omliggende velden, de kloeke, de taaië landsman, met zijn zwemmende ogen in de onze om hulpe te zien " (G. Gezelle).

Hij leefde zo graag. Maar hem de hulp bieden om op de aarde verder te leven, konden wij niet. Wij legden het leven van ons vader in de handen van God. Hij alleen kent immers de volle draagwijdte van zijn verlossingsplan, waarin ook vader is opgenomen.

Met vertrouwen zien wij de toekomst in, dankbaar voor het geloof, de hoop en de liefde die hij ons leerde en verbonden met hem, die ons van uit Gods nabijheid op de voet volgt.

De families VAN CEUNEBROECK,
DE MEULEMEESTER,
DE CUBBER,
DE VOS,

gevoelig voor uw bliken van medeleven,
danken U oprecht.

Drukk. De Ruyver - Brake