



BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER
Petrus, Joseph VANCEUNEBROECK

*weduwenaar v. Maria Mathilde DE VOS
en echtgenoot v. Adèle DE CUBBER,*
geboren te Schorisse op 3 december
1890 en naar het Vaderhuis terugge-
keerd op 27 juni 1978, gesterkt door de
H.H. Sakramenten.

*Lid van de H. Hartbond en Lid van de
Kristen Bond van Gepensioneerden.*

De dierbare overledene die wij van-
daag ten grave dragen was er diep
van overtuigd dat wij het leven hier
op aarde hebben om God te zoeken en
te dienen, de dood om Hem te ont-
moeten, en de eeuwigheid om Hem te
bezitten. (H. Aug.).

Van zo een eenvoudige en oprechte
man die God vreesde en steeds ver-
kleefd bleef aan Zijn dienst, zullen
wij allen een blijvend en gelukkig
aandenken bewaren : tot kort vóór zijn
heengaan, niettegenstaande zijn hoge
ouderdom, was hij elke keer aanwezig
bij de zondagsmis ; ja, hij trok zelfs
anderen mee, want hij leed onder de
oneer die zijn God en Meester wordt
aangedaan door zovelen in misverzuim
en lauwe dienst of onverschilligheid.

Hij was immers uit hard hout gesne-
den, en toonde met fierheid zijn op-
rechte geloofsovertuiging. Zijn blij-
moedigheid en levenslust werkten
aanstekelijk.

Heer, nu gaan wij hem écht missen.
Maar wij vragen met volle vertrou-
wen : schenk hem de eeuwige belo-
ning van uw gelukzaligheid.

Vrouw lief, als God wenkt moeten
wij gaan, hoe hard het scheiden ook
valt. Maar wij vergeten elkaar niet.
Dank U voor alles !

Beste kinderen : blijft liefdevol en
eensgezind de rechte weg gaan die
leidt naar God : zó zullen wij eens op-
nieuw win vreugde bijeen zijn.

Vrienden van de K.B.G., vaartwel : ik
ben op weg naar de velen die ons zijn
voorgegaan in geloof, hoop en liefde.
Bidt ook gij voor ons.

Adèle De Cubber,
Henri en Julia Vanceunebroeck-De
Temmerman en zoon,
Albert en Henriette Capiou-Vanceune-
broeck en kinderen,
Michel en Josephine Demerlier-Van-
ceunebroeck, en dochter,
De families Vanceunebroeck-Bousard,
De Vos-D'Haese, De Cubber-Ghijs
danken U oprecht voor de blijken
van waardering en deelneming.