

Gelijk het de Heer heeft behaagd, zo is het geschied, de Naam des Heren zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

RENÉ VANCEUNEBROECK

echtgenoot van Mevrouw

Judith Coesens

geboren te Everbeek, de 19 October 1899 en er overleden de 21 September 1954, voorzien van de HH Sacramenten en van de Pauselijke Zegen
« in articulo mortis ».

Het leven van de mens vervliegt zo snel als de rook in de lucht. Niets kan ons van de dood redden Zalig zijn zij en wijs die zo leven dat de dood ze nooit kan verrassen. (Nav. Chr.)

De overledene, wiens heengaan wij betreuen, was eenvoudig, oprecht en werkzaam, altijd bereid om goed te doen, iedereen te helpen en bij te staan. Hij was goed en mild in zijn beoordelingen en nooit zou hij van iemand kwaad gesproken hebben.

Om zijn grote goedheid en bereidwilligheid zal zijn gedachtenis in eer blijven, niet alleen bij zijn talrijke vrienden, maar ook bij alwie ooit met hem in aanraking kwam.

Op 't einde van zijn leven bezocht God hem door het lijden. Deze beproeving aanvaardde hij, zonder morren, zodat de ziekte voor hem een uitgelezen genade werd om zich tot een Zalige dood te kunnen voorbereiden. Zijn echtgenote verliest in hem een trouwe levensgezel, zijn kinderen, een toegewijde vader.

Bemide Echtgenote en Kinderen, hebt dank voor uw standvastige liefde en onverdroten zor-

gen. Ik ga naar God met groot betrouwen; stervend, zegen ik u allen, zorgt voor moeder en bidt voor mij. Aan allen, Broeders, Zusters, Bloedverwanten en Vrienden zeg ik: « Tot wederziens in de Hemel. »

Goddelijk Hart van Jezus, bekeer de Zondaars, red de Stervenden, verlos de heilige Zielen van het vagevuur. (300 d. afl.)

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 quadr. afl.)

De familiën VANCEUNEBROECK,
FLAMAND, COESENS, VAN TWEM-
BEKE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.