

Heer, geef haar de eeuwige rust.



Bid voor de ziel van

MEVROUW

**Alphonsina  
VAN CEUNEBROEK**

weduwe van de  
**Heer Emiel MOSSELMANS,**

geboren te Nederbrakel op 10 september 1890  
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel  
op 4 juli 1977,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

---

De dood is de overgang naar het eeuwige  
leven en de blijde intrede in het hemels  
Vaderhuis.

Zij was een brave vrouw, geliefd en bemind  
door haar familieleden. Een lange levensweg  
mocht zij afleggen op aarde. Een levenlang  
heeft zij ten dienste gestaan van de zieken,  
die zij door haar zachtheid en dienstvaardig-  
heid heeft geholpen. Lief en leed, vreugde en  
lijden waren haar deel.

Lange tijd reeds waren haar krachten fel be-  
perkt. Moedig en gelaten doorstond zij de  
lasten en de beproevingen die haar werden  
overgezonden. Tenslotte voelde zij haar einde

naderen en vroeg zij zelf zich door de sacra-  
menten van Kristus te laten sterken.

Dierbare familieleden, en gij vooral, mijn  
beste nicht, hebt dank voor uw liefde en voor  
de grote zorgzaamheid, waarmede gij mij hebt  
bijgestaan. Moge de Heer U hiervoor zeg-  
nen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families VAN CEUNEBROEK, GOSSEYE,  
MOSELMANS en DAMMANS,

danken U voor de blijken van kristelijke  
deelname.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel