



*Te groot voor woorden
Dit gevoel is te groot
De dood is te groot voor woorden.*

Stef Bos

Dankbare herinnering aan de heer

Maurice Van Ceunebroucke

echtgenoot van mevrouw

Maria Vandewalle

Geboren te Ruien op 9 juni 1923
en thuis overleden op 23 september 1999
gesterkt door het sacrament der zieken.

Oud-schepen van de gemeente Kluisbergen

De familie dankt u voor alle bliken
van medeleven.

Lieve pa, liefste pépé,

't Was zo moeilijk om het te zeggen,
jij was het, die ons erbij hielp.

't Was zo moeilijk om je los te laten,
weg uit ons midden, maar nooit uit ons hart.

't Was moeilijk voor ons, zeer zeker voor jou,
je grootste zorg om "ons" te verliezen.

Je laatste woorden, recht uit jouw hart,
blijven in het onze.

Te veel om te noemen, dank voor alles.

wij, die zo van je hielden
wij, die blijven van je houden.

*Je echtgenote, kinderen en
kleinkinderen*



Herinnering aan
**Maurice
Van Ceunebroucke**