

"Kom, gezegende van mijn Vader." Mt. 25,34



Aandenken aan  
MEVROUW

## **Maria, Albertha VAN CLAERENBERGE**

weduwe van De Heer Alfons DELCOURT.

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 2 oktober 1898  
en godvruchtig overleden in het R.V.T. te Zottegem op  
2 april 1992, gesterkt door de H. Sakramenten der  
Zieken.

De overledene heeft een mooie ouderdom  
bereikt, ze is 93 jaar mogen worden. In 1898 werd ze in  
Sint-Maria-Oudenhove geboren, op den Boterhoek. Na  
een kleine omweg naar de Berendries is ze teruggekeerd  
naar haar ouderlijk huis waar ze tot voor zes jaar bleef  
wonen.

Bertha komt uit een gezin van acht kinderen.  
Een tijd waar nog geen kindergeld, geen stempelgeld  
bestond. Het was allen samen hard werken om rond te  
komen. Thuis heeft ze dan ook leren werken en sparen.  
Twee oorlogen maakte ze mee met alle ellende en miserie  
welke dit meebrengt.

Zijzelf heeft zes kinderen gehad. Voor hen heeft  
ze geleefd, gebeden en gewerkt. Ze heeft hard en veel  
gewerkt. Toen haar man, die in de koolmijnen werkte, om  
drie uur in de morgen vertrok, bleef zij op om  
handschoenen te maken. Het was dan nog rustig en stil,  
de kinderen sliepen.

De overledene was ook een diep gelovige vrouw,  
trouwaan haar zondagse eucharistie. In haar gebed vond  
ze de sterkte om het lijden dat ze meemaakte schoon te  
kunnen dragen. Want het lijden is haar niet gespaard ge-

bleven Een zoon heeft ze vroegtijdig verloren, hij was  
maar 40 jaar. Een dochter stierf acht jaar geleden, ze was  
ondertussen weduwe geworden. Ook een schoonzoon van  
49 jaar zag ze voor haar gaan. Ze droeg haar beproevingen  
in alle stilte en met de Heer.

Nadat haar kinderen getrouwd waren en haar  
man gestorven bleef ze alleen achter in haar huisje in de  
Boterhoek. Ze maakte er het beste van, de laatste jaren  
met de hulp van de kinderen. Toen het een zestal jaren  
geleden echt niet meer ging kwam ze bij haar dochter  
Hélène wonen. Het was een moeilijke aanpassing. Drie  
jaar geleden werd ze opgenomen in het verzorgingstehuis  
in Zottegem. Het was de laatste verhuis, want vandaar  
ging ze naar de Hemelse Vader toe.

Wij vertrouwen Bertha nu toe aan de levende God en  
bidden:

"Vader in de Hemel, gij zijt een God van levenden,  
wij vertrouwen u onze overledene toe.

Neem haar op in uw hemels Vaderhuis en laat haar, met  
al degene die haar zijn voorgedaan,  
nu voor altijd gelukkig zijn.

Dit vragen wij door Jezus Christus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen"

Mijn beste kinderen, van harte dank voor alles  
wat u voor mij betekende en deed. Heel speciaal dank aan  
u Maria, die mij dagelijks een bezoekje bracht. Moge de  
Heer u allen zegenen.

Aan mijn lieve kleinkinderen,  
achterkleinkinderen en achterkleinkind heb ik de  
mooiste herinneringen. Gij waart mijn trots en mijn  
geluk. Ik bid voor u allen bij de Heer en eens zien wij  
elkaar terug, daar waar geen lijden meer is, maar alleen  
geluk in eeuwigheid.

Heilige Maria, moeder Gods

bid voor ons, arme zondaar,

nu en in het uur van onze dood. Amen.

De families Van Claerenberge, Delcourt, Loosveld, Van  
Varenberg danken U voor uw medeleven en gebod.

Namis : Maandag 27 april 1992 om 18.45 uur.

Rouwl. Porrez, Zottegem - Drukk. H. Maginet