



Dankbare herinnering

aan

Mevrouw

*Myriam Van Cleemput*

Levensgezellin van de heer

**Eric DESANDER**

Zij is geboren te Gent op  
18 oktober 1952 en is onverwachts  
overleden te Sint-Martens-Latem  
op 17 februari 2003.

*Voor ons leeft de herinnering aan*

*je zachte glimlach*

*je noeste handen*

*de liefde van de jaren*

*er leeft met ons*

*je minnende woorden*

*je steeds gulle hart*

*je helpende gebaren*

*je vergeten kunnen we niet*

*wij leven dan ook met een stil verdriet.*

