

Geloofd zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

## ALBERT VAN CLEEMPUTTE

echtgenoot van mevrouw JULIENNE DANEELS

geboren te St Maria-Oudenhove op 24 november 1919 en godvruchtig overleden in Dr Gofaertskliniek te Zottegem op 8 januari 1980, gesterkt door het H. Sakrament der zieken.  
Gepensioneerd mijnwerker  
Oudstrijder 1940-45

In iedere H. Mis vieren wij het leven, de kruisdood en de verrijzenis van Christus.

Christus' verrijzenis is voor ons, kristenen, het onderpand van onze verrijzenis en ons eeuwig leven bij de Vader.

- Daarom bidden wij in de H. Mis :

" Gedenk ook onze broeders en zusters, die getekend met het geloof, door de dood van ons zijn heengegaan en leven in de verwachting van de verrijzenis.

En neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met Maria en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen delen in uw eeuwig leven: "

Dierbare echtgenote en kinderen, u was altijd bezorgd om mij, u was voor mij altijd een steun en sterkte, meevoelend met mijn moeilijkheden en ziekte.

Ik dank u voor deze echtelijke trouw en uw kinderlijke liefde. Bid voor de zielrust van uw echtgenoot, vader en grootvader.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

---

Julienne DANEELS,  
Jean en Monique VAN LIEFDE-VAN CLEEM-  
PUTTE en kinderen,  
Annie VAN CLEEMPUTTE en kinderen,  
De families : VAN CLEEMPUTTE, DANEELS,  
FOUCART en DE MEU

DANKEN U oprecht om uw kristelijke deelneming en voor uw vroom gebed.

- Begraf. Denijs R. - Tel. 091/60.12.52