

'Hij sprak een dwingend woord  
tot de wind en het water : Zwijs stil !  
En het werd volmaakt stil.'

Mc. 4, 39.



Doorheen de stormen van het leven  
werd hij naar de zee van vrede geleid

DE HEER

## ANDRE VAN CLEEMPUTTE

weduwnaar van Mevrouw

**MARIETTE FRANÇOIS**

geboren te Steenhuize op 21 september 1933  
en godvruchtig overleden te Ronse op 25 oktober  
1994, gesterkt door het sakrament van de Zieken-  
zalving.

De families **VAN CLEEMPUTTE, D'HERDE,**  
**FRANÇOIS en BURMS,**

danken U om uw bliiken van medeleven  
in hun rouw en de steun van uw gebed.

'Waarom ben je zo bang en zo kleingelovig ?  
vroeg Jezus aan zijn leerlingen bij elke storm.  
Elke tegenstand en ieder afscheid  
maken ons angstig en doen ons uitroepen :  
'God, waar ben je ?'  
'Meester, raakt het U niet dat wij vergaan ?'

Schoorvoetend langzaam heeft papa aanvaardt  
het kostbaarste steeds uit handen te moeten  
geven :  
zijn echtgenote en onze geliefde mama Mariette,  
zijn beroepsvreugde en zijn gezondheid.  
Wij hebben hem met velen bemoedigd.

En de Verrezen Jezus zegt vanuit de storm :  
'Ik ben het levende water.  
Ik draag jullie, onaanraakbaar,  
ongrijpbaar doorheen het mysterie van leven  
en dood naar de overkant  
waar het mysterie van leven duurzaam leven is  
en de dood niet meer bestaat.'

Dank U mémé,  
dank U Chris en Sven, Bert en Gwen,  
dank U Jo en Anke, Arne, Jelle en Robbe,  
dank U Hugo, mij altijd zo liefdevol nabij,  
dank U goede bureu en vrienden.  
Ik heb veel geleden en veel verloren  
maar nu zal ik alles weer winnen.