

Wees tot den dood toe getrouw, en Ik zal U de kroon des levens geven.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

Bertha Van Cleemputte

echtgenoot van den Heer **Rene Lauwerier**
geboren te Ronse den 4 November 1898 en er na
eene kortstondige ziekte overleden den 28 Februari
1944, gesterkt door de H. H. Sacramenten.

De Heer heeft gezegd « Ik zal komen als een dief
in den nacht op het uur dat gij er het minst aan
denkt. » Daarom moeten wij elken dag bereid zijn te
sterven.

De beste voorbereiding is echter een onberispe-
lijk en godvruchtig leven, in alle eenvoudigheid
des harten en getrouwe vervulling van zijn christe-
lijke plichten. Wie zoo leeft sterft ook gerust en
moet het oordeel van den oppersten Rechter niet
vreezen.

Haar heengaan zal een onherstelbare leemte la-
ten in het verder leven van die haar duurzaam wa-
ren ; haar nagedachtenis zal in eer gehouden
worden bij allen die haar gekend en gewaardeerd
hebben

Bemide echtgenoot, gij waart mij zoo duurzaam
en hebt mij zooveel troost verschaft. Daarvoor
dank ik U. Blijft mij steeds gedenken in uw gebeden
opdat ik spoedig bij God voor U moge bidden,

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

druk. Dubar, Ronse

De Familiën

*VAN CLEEMPUTTE, VANDEPUTTE,
LAUWERIER en CARLIER,*

*Gevoelig aan Uw blijken van deelne-
ming in hun rouw, bieden U hun
innigsten dank.*