

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Emiel Van Cleemputte

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Renilde Van De Wattijne

LID VAN DE CONFRERIE
VAN DE H. BARBARA

geboren te St. Maria-Lierde de 15 december
1913 en godvruchtig overleden te Overboe-
lare, de 25 maart 1961, voorzien van de
H.H. Sakramenten der stervenden.

Reeds lang had de kwaal hem ondermijnd
doch hij hield zich krachtig en sterk voor
zijn huisgezin, totdat hij ten slotte bezweek,
in volle overgave aan Gods H. Wil.

Hij zag het einde naderen en in grote
dankbaarheid voor alles wat hij in het le-
ven ontvangen had, ontving hij voor het
laatst zijn Schepper en Zaligmaker.

Hij was diepgelovig en godsdienstig, lief-
devol voor zijn echtgenote, bekommerd om
zijn gezin en zich in alles opofferend voor
zijn kinderen.

Geliefde Echtgenote, vroegtijdig was mijn
heengaan, doch van uit de hemel blijf ik
met U verbonden. Heb dank om uwe vele
zorgen aan mij besteed.

Geliefde kinderen en kleinkind, ook U
dank ik allen omdat gij tot het einde van
mijn leven hebt getracht mijn dagen aan-
genam te maken. Vergeet mij niet in uwe
gebeden.

Beminde bloedverwanten en vrienden, ge-
denk mij ook met een vurig gebed.

H. Fart van Jezus, ik heb betrouwen op U!
(300 d. afl..)

De Familiën

VAN CLEEMPUTTE, VAN DE WATTIJNE,
OTTE en SCHAMP;

danken voor Uwe blijken van deel-
neming in de pijnlijke rouw die hun
kwam te treffen.

Drukk. L. DYON, Geraardsbergen.