

"Als je oud wordt weet je
met absolute zekerheid
dat je naar de rand van de wereld gaat
en er op een dag afvalt;
diep, heel diep,
duizelingwekkend diep
en toch val maar.
Laat je vallen
want je valt in de open hand
en in de zachte armen
van een oneindig lieve God".

(Ph. Bosmans).



Wat God doet, dat is welgedaan,
Zijn wil is wijs en heilig.

Dankbaar bidden wij voor

DE HEER

Jules VAN CLEEMPUTTE

echtgenoot van Mevrouw Anna D'HERDE

Geboren te Voorde op 19 april 1903 en in familiekring overleden te Steenhuize-Wijnhuize op 29 december 1988, gedragen door de gebeden van zijn nabije mensen en gesterkt door de H. Ziekenzalving en de H. Kommunie.

Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden.

Vader leefde niet meer naar het nieuwe jaar
maar naar een volrijpe toekomst toe :
herboren worden in het mysterie van het nieuwe leven.

Vader groeide naar God toe
en in hem kwam God naar ons toe.
Hij nam ons mee naar elke plaats
waar God de graankorrel sterven doet om te leven :

de dorpskerk waar Christus zich geeft en deelt,
het land, de dieren en de oogst,
waar arbeid wordt beloond
met vruchtbaarheid en gewin.

In hem kwam God naar ons toe :
in zijn lang en taktvol luisteren,
in zijn plagend guitige lach,
in het wijze woord dat de weg toonde aan wie dwaalde.

Uit liefde kon hij geduldig wachten
tot iemand zijn kwaad woord vergaf,
tot iemand elk leed vergat.

Bompa was de man met het goede hart!
We weten dat je voor ons een liefdevolle vader was,
die hard werkte op akker en erf waar je gestorven bent.

Je besliste nooit zonder moeder
en al uw kinderen waren vrij
in het volgen van hun eigen roeping.
Je zei : "Kies goed en kom achteraf niet klagen".

Ook jij wou nooit klagen,
zelfs niemand nawijzen om zijn schuld.
In u kwam Gods goedheid naar ons toe.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
ik dank u voor uw geduldige liefde waarmee
gij mij bemoedigd en verzorgd hebt tijdens de laatste maanden van mijn leven. Wij kunnen enkel nog in het gebed onze trouwe genegenheid aan elkaar uitspreken.

Voor uw bliken van kristelijke deelneming in
rouw en gebed, danken U :

De families

VAN CLEEMPUTTE, D'HERDE,
PETIT en DE GENDT.

Drukk. De Toren, Herzele
Uitg. M. Galle, Steenhuize



Als aandenken aan

DE HEER

Jules VAN CLEEMPUTTE

19 april 1903 - 29 december 1988.