

Heer, geef zijne ziel de eeuwige rust.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Leo VAN CLEEMPUTTE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA-CLEMENCIA DE TROYER

geboren te Voorde, 14 juni 1886 en godvruchtig overleden te Aspelare op 27 mei 1964.

Gesterkt door de laatste **H.H. Sakramenten**

Hij was eenvoudig en oprecht, hij zocht de lof der mensen niet maar was bezorgd om aan God te behagen.

In zijn tijd was hij voor elkeen gediensig, behulpzaam en vriendelijk, dat zijn vele vrienden hem nu ook indachtig blijven en voor zijne zielerust bidden.

Gedurende zijn lange ziekte heeft hij verduelig zijne miseries gedragen, zodat God hem nu rijp heeft bevonden voor de glorie.

Duurbare echtgenote, familieleden en vrienden, ik ben u allen dankbaar voor uw trouw en genegenheid; ik ben u vooral dankbaar voor al uw zorgen en toewijding mij dagen en nachten betoond in mijn ouderdom. Ik dank u en bid voor u allen bij God, onze liefdevolle Vader hierboven.



De familiën :

VAN CLEEMPUTTE,
DE TROYER,
HERPELINCK,
SCHMITS en
DE VILLAER

zijn zeer gevoelig en oprecht dankbaar voor Uwe blijken van kristelijke deelneming in de rouw die hun komt te treffen

Uitg. L. Verschoot. Aspelare